

ברכה מד"ר אהרון קרני, ידיד קרוב.

הפניה שלי היא אליכם, המשפחה של אורי לוי, שזכיתם באב שהוא אדם כל כך מיוחד ויקר.

ביום כזה עיקר ההתרגשות מופקת מהקשרים המשפחתיים. אתם משפחה גדולה מגוונת וחמה ואני מתאר לעצמי שההתרגשות רבה. אני אתייחס לצד המקצועי. התייחסותי וגם של אבא אינן מאד נפוצות ולאורך הדרך והשנים יצא לנו לשוחח על כך ולשתף בתסכולים הדומים שלנו מעולם הרפואה.

אביך אורי יקר לי מאד. הקשר בינינו מתקיים, מתפתח ומשנה פניו לאורך השנים.

היכרתי את אבא כשהייתי מתמחה ברפואת המשפחה ניהלתי את מרפאת חצור הגלילית וגרתי בגינוסר. המנחה שלי באותו שלב בהתמחות, דר טומי ספנסר ועמיתי אז, דר ראובן בלומנטל סיפרו לי אז על אורי. באמצעות שניהם שמעתי על הרופא המיוחד ממשרד הבריאות בטבריה שעוסק בתכנון משפחה. הנושא נראה לי מהותי בטיפול במשפחה והתחלתי לעקוב אחרי דברים שאבא כתב ולמדתי ממנו בהרצאות שנשא, דברים שכתב ושאלות שהפניתי אליו.

העמקנו את הקשר בינינו כשארגנתי קורסים לתכנון משפחה לרופאי משפחה ואבא הוזמן להרצות וללמד. בהמשך אף נסעתי בהשראתו ללונדון לשהות בת מס חדשים במרכז של פר ג'ון גילבוד ששמעו בודאי הגיע אל כל משפחתכם.

יחסינו התהדקו כשתינוק בו טיפלתי בגינוסר נפטר מאלח דם והזמנתי את אורי, הממונה על בריאות הציבור לעזור לי בטיפול המונע בקהילה, שהייתי חלק ממנה באותו זמן, שהוכתה בעצב ובחרדה ממחלה מדבקת. אורי נרתם וליווה אותי, לימד, גיבה והיה זמין עבורי ועבור מטופלי.

בהמשך, כשחזרתי לחיות באזור ירושלים, בנטף, נפגשנו לעתים בהדסה כשהוזמן ללמד במחלקה לרפואת משפחה את הנושאים שהיו כה חשובים ועקרוניים בעינינו.

באחת הפעמים, הזדמנתי להדסה ופגשתי בו במקרה במסדרון. לא ידעתי שהרצה באותו יום. אבא נראה חיוור וסבל מהפרעת קצב. ליוויתי אותו למיון ונשארתי עמו עד שהתברר אופי הפרעה.

מאז קיימנו קשר טלפוני ובדואל בעיקר. אורי הפנה את תשומת לבי לבחינה ביקורתית של הפרקטיקה הרפואית ואני ניסיתי להקל עליו בהחלטות ובניווט במערכת הרפואה.

שנינו נהנים מקשר זה.

אני שמח עמכם ומאחל שתזכו לשנים טובות רבות ביחד. התרומה של אבא וההשראה שמופצת ממנו לא תסולא בפז.

חבקו את אבא בשמי

אהרון